

Prijs: € 4,95
DEC. JAN 2006-2007

Special WOON

WOON
ENGELSE STIJL

Engelse stijl



KERST
in stijl
GRATIS
48 pagina's
feestelijke ideeën voor
een geslaagd eindejaar



Wintervertellingen uit Engeland • Kerstfeer: 21 pagina's shopping met decoraties, recepten en feestelijk gedekte tafels • Op schattenjacht: de leukste brocantemarkten van België en Nederland • Weekendje Lincoln • Proeven van het zigeunerleven • Logeren in grootvaders luxe boerderij



Dromen kopen op het Waterlooplein

"SIMSALABIM", ROEPT DE MARKTKOOPMAN EN HIJ SPREIDT ZIJN ARMEN ALS VLEUGELS. ZOJUIST HEEFT HIJ EEN VEELKLEURIG TAPIJT OP DE STRAATSTENEN GELEGD. "EN DAN VLIEGEN WE LANGS DE NIJL!" HET TAPIJT BLIJFT HELAAS STOKSTIJF LIGGEN. DE AANGESPROKEN DAME LACHT ECHTER ALSOF EEN VLUCHT LANGS DE NIJL OP EEN VLIEGEND TAPIJT PRECIES DATGENE IS WAT ZE ALTIJD HEEFT GEZOCHT. EN JUIST HIER VINDT, OP HET AMSTERDAMSE WATERLOOPLEIN.

Dromen verkopen kan deze Amsterdamse markt koopman heel goed. Ach, zijn het niet vaak dromen die ons leven zo aangenaam maken? Want zeg nu zelf, een gouden slag slaan tussen de veelkleurige hutspot van de snuffelmarkt op het Amsterdamse Waterlooplein is iets wat we moeten vergeten. Maar wat maakt het uit? Niets belet ons te dromen dat we over de Nijl vliegen! Gewoon lekker slenteren, snuffelen, iets

oppakken, bekijken. En denken: hé, dit heb ik altijd gezocht! Een koffiemolen uit grootmoeders tijd, een peinzende engel, een lachende olifant, een paarse pruik, een paar wollen slobkousen, een gedeukte motorhelm uit 1950, een krakerige elpee vol stokoude blues, een dophoedje met rozenversiering, een plastic Boeddha, een stoffig boek met de bedgeheimen van Jean-Paul en Simone, een parfumflesje uit Duizend-en-een-nacht.

KOSMOPOLITISCHE MELTING POT
Kortom, op het Waterlooplein vindt u een

echte onvervalste rommelmarkt. Maar wat leuk is het om hierheen te gaan. De omgeving alleen al. De markt ligt in hartje Amsterdam. Vroeger was hier de Jodenbuurt, maar vandaag is het een bonte verzameling van oud en nieuw. Draai maar eens rond en zie in welk decor u zich bevindt. Tussen de oude schots en scheve gevels langs de Zwanenburgwal, de Mozes en Aäronkerk, de nieuwbouw van het stadhuis en het Muziektheater ofwel Stoperia. Dat alles muzikaal omlijst door knetterend autoverkeer, tinkelende trams en pruttelen-



■ Tekst en fotografie: Monique Geerts



de rondvaartboten. En precies in het midden, in de verkeersvrije luwte, vindt u de markt kramen. Ze staan hier altijd. Het Waterlooplein is altijd open, al sinds mensenheugenis. Amsterdam was altijd een handelsstad, vol leven. Handelswaar en kooplieden kwamen van heinde en verre, en zo is het ook vandaag. In deze kosmopolitische melting pot van kooplui en kijkers hoort u evengoed: "Can I take a picture?" als "Nee, zonder klepel is de klok niks waard", van "Insj'Allah" tot "Combien ça fait?"

HOOGSTPERSOONLIJKE DROOMVLUCHT

Kortom, het Waterlooplein is enig in zijn soort. Nederland herbergt heel veel rommel-, curiosa- en antiekmarkten, vaak gehouden in grote markthallen en soms in mooie kastelen, maar dan zijn ze er maar een of enkele keren per jaar, of u moet een entreprijs betalen. Het Waterlooplein heeft de enige snuffelmarkt die er altijd is en waar u nooit vergeefs aanklopt. Wie een bezoek aan de markt combineert met een of enkele dagen Amsterdam beleeft zijn eigen hoogstpersoonlijke droomvlucht langs de Nijl, een mini-vakantie om lang op te teren.



Amsterdam praktisch

De rommelmarkt van Amsterdam vindt plaats in het centrum, nabij stadhuis en muziektheater, alle dagen (behalve zondag) van 9.00 tot 17.00 uur. U vindt er curiosa, tweedehands, kleding, decoraties, boeken, platen, kleden, enzovoort.